

ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΟΠΙΟ



156

Ακόμα και οι λιγοστοί πια ελεύθεροι χώροι θυσιάζονται στο βωμό του σχεδιασμού, με αποτέλεσμα τη σχεδόν ολοκληρωτική απονοσία του φυσικού εδάφους από τον αστικό χώρο.

του Χάρη Παπαϊωάννου,
αρχιτέκτονα μηχ/κού ΕΜΠ

Επικειμένας να διερευνήσουμε
το σχεδιασμό του σύγχρονου το-
πίου, αντιμετωπίζουμε αναπόφευ-
κτα το ερώτημα: με ποιον τρόπο και
για ποιο λόγο διαμορφώθηκε η ση-
μερινή κατάσταση; Ο σχεδιασμός
του τοπίου και των υπαίθριων χώ-
ρων που το στοιχειοθετούν, μετά α-
πό μία συγκεκριμένη χρονική στιγ-
μή υφίσταται ένα ριζικό μετασχη-
ματισμό: οι ανάγκες που πρέπει να
καλύψει, οι κοινωνικές συνθήκες
που έρχεται να εξυπηρετήσει είναι
καταλυτικής σημασίας και, ως εκ
τούτου, ο σχεδιασμός αλλάζει ύ-
φος, μορφή και συλλογιστική. Η συ-
γεκριμένη αυτή χρονική στιγμή
συμπίπτει με την αρχή του αιώνα
μας και παίρνει σάρκα και οστά μέ-
σα από τις πρώτες κιόλας εκδηλώ-
σεις του Μοντέρνου Κινήματος.

Το σημαντικό στοιχείο του προ-
βληματισμού αυτού, όμως, είναι ότι
η κατάσταση που άρχισε να διαμορ-
φώνεται τότε επιβιώνει ακόμα ε-
νεργά. Καθορίζει το ρόλο του κτιρί-
ου στην αρχιτεκτονική πραγματικό-
τητα και αντιμετωπίζει με έναν πο-
λύ διαφορετικό τρόπο (από αυτόν
που γνωρίζαμε μέχρι τότε) την έν-
νοια του τοπίου.

Πώς διαμορφώθηκε η σύγχρονη πραγματικότητα:

Η ανάπτυξη νέων πόλεων, η
συσσώρευση πολλών ανθρώπων σε
ένα μέρος και η αναμφισβίτη πα-
πάτηση κάλυψης των αναγκών
τους φέρνει στο προσκόνιο σημα-
ντικότερην από ποτέ την έννοια της
λειτουργικότητας, της οικονομίας
και της μάζκότητας. Η λειτουργι-
κότητα, μάλιστα, συγκροτώντας
στο πλαίσιο ενός μοντέρνου ορθο-
λογισμού το "form follows function",
εντείνει τη σχέση ανθρώπου-χρή-
στη με το κτίριο, αναδεικνύοντάς
το ως το βασικότερο συστατικό του
κτισμένου (άρα και λειτουργικού)
περιβάλλοντος.

Έτσι, δεν είναι καθόλου πε-
ρίεργο που οι αρχιτέκτονες του
Μοντέρνου Κινήματος εκδηλώνουν
πρωταρχικά ενδιαφέρον για το κτί-
ριο, αφήνοντας το φυσικό τοπίο σε
δεύτερη μοίρα. Αυτό είναι το κυ-
ριαρχο, το βασικό στοιχείο της σύν-
θεσης, και όλες οι θεωρίες που α-
ναπτύσσονται αναφέρονται κατά
μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτό.
Όταν το κτίριο εισάγεται στον πυ-
κνό και αυστηρό αστικό ιστό, το φυ-
σικό στοιχείο είναι καθαρά συμπλη-
ρωματικού ή διακοσμητικού χαρα-
κτήρα -όταν υπάρχει. Διότι ακόμη
και οι λιγοστοί πα ελεύθεροι χώροι
θυσιάζονται στο βωμό του σχεδια-
σμού, με αποτέλεσμα τη σχεδόν ο-
λοκληρωτική απουσία του φυσικού



Φλοίσβος, Φάληρο. Πέρα από τη διάθεση φυγής προς το θαλάσσιο ορίζοντα, η γλύπτρια διαφορφώνει τον εξοπλισμό του υπαίθριου χώρου κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να "αναφέρεται" στις αντίστοιχες ήπιες προσματικές μορφές των νησιών που χάνονται στο βάθος του οπτικού μας πεδίου.



Αποψη του υπαίθριου θεάτρου της Αιξωνής στην Ανω Γλυφάδα.



Villa Savoye. Η μοντέρνα έκφραση αυτού που σήμερα θα αποκαλούσαμε "rooftop garden".



Tadao Ando, Kidosaki House.



Tadao Ando, Chapel on Mount Rokko.



1. Le Corbusier - Unité D' Habitation, Μασσαλία, 1947 - 52. 2. Η πρόταση της ομάδας του Rem Koolhaas-OMA για το Parc de la Villette: τα πιθανά σενάρια εξέλιξης του τοπίου διαμορφώνουν ένα τοπίο που παρουσιάζεται σε διαδοχικές ζώνες.

εδάφους από τον αστικό χώρο.

Την περίοδο αυτή, εισάγεται η έννοια της οικονομίας χώρου και χρημάτων αναφορικά με την κατασκευή, έτοι ώστε να προωθείται η τυποποίηση. Χαρακτηριστικά δείγματα είναι τα συγκροτήματα κατοι-

κίας του Le Corbusier, ο οποίος δημιουργεί "μονάδες" χιλιάδων κατοικιών υπερυψώνοντας τα κτίρια του επάνω στα pilotis (Unité D' Habitation, 1947). Προτύπια την καθ' ύμος ανάπτυξή τους, αφίνοντας έτσι το έδαφος ελεύθερο, με στόχο να δια-



1 2

μορφωθεί ένα συνεχές πάρκο. Αποσκοπεί, δηλαδή, στη μη-επέμβαση στο φυσικό τοπίο, που λαμβάνεται ως μία αδιάσπαστη ολότητα, την οποία και αντιμετωπίζει με ένα χαρακτήρα αναψυχής αλλά και εξωραιώσου. Αφίνει τους ενοίκους να

απολαύσουν αφ' υψηλού το φυσικό στοιχείο, το οποίο και παρέχει στον ένοικο ως θέα. Καδράρει τη φύση και επιχειρεί να τη φέρει μέσα στο διαμέρισμα, ενώ "συμπληρώνει" τις ανάγκες των ενοίκων δημιουργώντας τους γνωστούς *toit-jardins* ή

κρεμαστούς κάπους. Η ιδέα των *toit-jardins* (ή *jardins suspendus*) δεν περιορίζεται μόνο σε συλλογικές κατοικίες, αλλά εντάσσεται αρμονικά και στο επίπεδο της ατομικής κατοικίας (Villa Savoye, 1929). Η ιδέα αυτή πρωτοσυναντάται στους κρεμαστούς κάπους της Βαβυλώνας και συνεχίζει να εξελίσσεται μέσα από τα φυτεμένα δώματα και τα ενίστε "εξωτικά" roof gardens.

Κατ' αυτό τον τρόπο, όμως, αγνοείται η αρχέγονη ανάγκη του ανθρώπου για άμεση επαφή με το φυσικό στοιχείο. Τα ψηλά και πανταχόθεν ελεύθερα κτίρια, είτε συνδέονται με υπαίθριους διαδρόμους είτε όχι, υποβαθμίζουν το ρόλο του υπαίθριου χώρου σε εκείνον του πράσινου υπόβαθρου. Η έλλειψη κάθε ανθρώπινης κλίμακας και διαβάθμισης από τον ιδιωτικό στο δημόσιο χώρο, που χαρακτηρίζει τη φονξιοναλιστική οργάνωση, συνέβαλε επίσης στη διάσπαση της σχέσης ανάμεσα στο κτίριο και τον υπαίθριο χώρο, και τελικά ανάμεσα στον άνθρωπο και το δομημένο περιβάλλον. Έτσι, οι ελεύθερες επιφάνειες που σχεδιάστηκαν για να αποδοθούν στο σύνολο του πληθυσμού κατέληξαν είναι άκρως, δηλαδή κενές επιφάνειες δίκως χρήση (Αθ. Αραβαντινός, 1988). Στα σκίτσα του, μάλιστα, ο Le Corbusier δείχνει μια μάλλον "αφρορρόμενη" άποψη για το τοπίο, χωρίς να προσδιορίζει μια συγκεκριμένη συνθετική πρόταση.

Με την ίδια λογική αντιμετωπίζουν και οι άλλοι εκπρόσωποι του Μοντέρνου Κινήματος το φυσικό στοιχείο. Όταν πρόκειται δηλαδή για ένα κτίριο σε χώρο εξοχικό, ελεύθερο, εμπνέονται μεν από τη φύση και τις μορφές της, αλλά αρκούνται στο να την πλησιάσουν, να τοποθετήσουν το κτίριό τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει ένα με αυτήν -δεν επεμβαίνουν σε αυτήν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Falling Water του Frank Lloyd Wright: έχει την ευαισθησία να πλησιάσει τον καταρράκτη, να ακολουθήσει με τα υλικά του τις εκδηλώσεις της φύσης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν επεμβαίνει σε αυτήν.

Για το θέμα αυτό, ο Alvar Aalto, με τη γνωστή ευαισθησία απέναντι στη φύση που διακρίνει τους Φιλανδούς, επισημαίνει ότι: "Ενα από τα δυσκολότερα αρχιτεκτονικά προβλήματα είναι η διαμόρφωση του χώρου που περιβάλλει το κτίριο σε ανθρώπινη κλίμακα. Στη μοντέρνα αρχιτεκτονική, όπου ο ορθολογισμός του κατασκευαστικού σκελετού και ο όγκος του κτιρίου ενδέχεται να κυριαρχίσουν, εμφανίζεται συχνά ένα κενό στον υπόλοιπο χώ-



Επεξεργασία της λιθοδομής στους κήπους του μουσείου Βορρέ.



Γενικό τοπογραφικό σχέδιο για το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης στο Δήμο Λιοσίων.



Αποψη της μακέτας του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης.



Η λογική του "κινηματογράμματος" στην πρόταση του Tschumi για το Parc de la Villette.

ρο. Θα πάταν προτιμότερο, αντί να γεμίζουμε αυτό το κενό με διακοσμητικούς κάποιες, να ενσωματώναμε στη διαμόρφωση του τοπίου την οργανική κίνηση των ανθρώπων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια άμεση και στενή σχέση ανάμεσα στον Άνθρωπο και στην Αρχιτεκτονική."

Μετά τη φονξιοναλιστική αντιμετώπιση του τοπίου από τους μοντέρνους, ακολουθούν κάποιες πιο διαφοροποιημένες τάσεις. Το τοπίο αποκτά έναν "από χαρακτήρα" στην περίπτωση του Roberto Burle Marx, του Βραζιλιάνου που έχει επιβεβαιώσει τη χαρούμενη νότα του Ρίο ντε Τζανέιρο και Σαο Πάολο με τα "ευφυή κηπουρικά κολά", και προχωρά με εντελώς νέες αντιλήψεις για το σχεδιασμό, με τη σχέδιον καινούριο έννοια του "δυνατού τοπίου" (hard landscape).

Σύμφωνα με το λεγόμενο "hard landscape", ο αστικός χώρος αντιμετωπίζεται με γλυπτική διάθεση και τα υλικά που χρησιμοποιούνται δεν έχουν σχέση με το φυσικό στοιχείο, παρά μόνο ως δομή ή έκφραση. Στον ελληνικό χώρο, το ρεύμα αυτό μπορούμε να το δούμε να παίρνει διαστάσεις μέσα από τη δουλειά της γλυπτιαρίας Νέλλας Γκόλαντα, τόσο στο Φλοίσβο του Φαλίρου, όσο και στο υπαίθριο θέατρο της Αιξωνής στην Άνω Γλυφάδα (1993). Με το hard landscape έχει

όδο αρχίσει να υφίσταται μια τάση "σπιείσωσης" του τοπίου σε ένα τελείως διαφορετικό πνεύμα, το οποίο εξελίχτηκε τόσο μέσα από τη σπιειολογική προσέγγιση του Μεταμοντέρνου Κινηματογράμματος, όσο και την αποδόμηση της τελευταίας δεκαετίας.

Με τις τελευταίες αυτές αντιλήψεις στο σχεδιασμό ενεργοποιήθηκε το ενδιαφέρον σε ακόμα δύο τομείς: πρώτον, στο εννοιολογικό επίπεδο, με το οποίο οπρασιδοτείται το τοπίο και το οποίο υιοθέτησε πρώτος o Lawrence Halprin (Lovejoy Plaza, Portland, Oregon, 1966, Hall Plaza, Massachusetts, 1971) και δεύτερον, στην πολύ δημοφιλή "οικολογική προσέγγιση" του Ian McHarg.

Μέσα από την προσέγγιση του λεγόμενου "κριτικού τοπικισμού" (κατά τον K. Frampton), ο Tadao Ando εκμεταλλεύεται την παραδοσιακή ιαπωνική τακτική, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές των stroll gardens του 16ου αιώνα για να αναδείξει το κτίριο του (Chapel on Mount Rokko), της αφαιρετικής λογικής των κήπων zen, ή υπαινισσόμενος τη βαθιά συνέχεια του φυσικού τοπίου με έναν τοίχο tsukiji. Συνθέτει κτίριο και φυσικό στοιχείο (Time's I και II projects), έτσι ώστε ο άνθρωπος να έρθει σε επαφή με αυτό, και επικειρεί να "επαναφέρει

τη διαλεκτική σχέση ανθρώπου και φύσης". Χρησιμοποιεί συγκεκριμένα είδη θάμνων και δέντρων με μια συμβολική χροιά, στο πλαίσιο μιας "ελεγχόμενης φύσης" (Kidosaki House), ενώ παράλληλα προσπαθεί να μην προάγει μια αποσπασματική αντίληψη του χώρου.

Μέσα στο τόσο χαώδες πλαίσιο που υπαγορεύει η ιστορική πορεία, μπορεί κανείς να διακρίνει κάποιες γενικές κατευθυντήριες γραμμές: Στα συνέδρια που διοργανώνονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αρχιτεκτόνων Τοπίου (IFLA - International Federation of Landscape Architects), και ειδικότερα σε αυτό του Σεπτεμβρίου 1988, αναγνωρίζονται οι τάσεις α) του δημιουργικού και πολιτισμικού τοπίου, β) του τοπίου απόλαυσης, και γ) του τοπίου που συμβαδίζει με το πνεύμα του τόπου. Παρ' όλα αυτά, σε θεωρητικό επίπεδο, υπάρχει και η άποψη του τοπίου ως χώρου βιούμενου και χώρου κοινωνικής πρακτικής (M. Ανανιάδου-Τζημοπούλου). Ακόμα, εφαρμόζονται θεωρίες όπως αυτές της απόδομησης, εννοιολογικής αρχιτεκτονικής ή επαναφοράς του ιστορικού τοπίου, οι οποίες εκφράζονται όχι τόσο ως ρεύματα, αλλά ως μεμονωμένες περιπτώσεις.

Τα νεότερα ρεύματα

Χαρακτηριστικό παράδειγμα

των νέων τάσεων αποτελεί το έργο του Bernard Tschumi για το διαγωνισμό που έγινε το 1982-1983 για το Parc de la Villette στο Παρίσι. Ο διαγωνισμός αυτός για τη Villette αποτελεί ένα σταθμό για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική και συγκεντρώνει μέσα από τις συμμετοχές που συμειώθηκαν τις βασικότερες τάσεις σχετικά με το σύγχρονο σχεδιασμό τοπίου. Γι' αυτό το λόγο, αναφέρω ενδεικτικά κάποιες από αυτές.

Η πρόταση λοιπόν του Tschumi βασίστηκε στη λογική του "κινηματογράμματος", μια λογική πολύ κοντά στο montage: όπως και σε μία ταινία, κάθε καρέ, κάθε εικόνα τοποθετείται σε μια σειρά διαδοχής, που μέσα από τη γρήγορη κίνηση καθορίζει το αποτέλεσμα. Όλο το πάρκο για τον Tschumi είναι μια συνεχής "αλληλουχία κινηματογραμμάτων, που παίρνουν μορφή αρχιτεκτονική, χωρική ή προγραμματικών μεταλλαγών." Ο στόχος του όλου έργου ήταν "να αποδείξει ότι είναι δυνατό να κτισθεί ένας αρχιτεκτονικός οργανισμός που να μην ακολουθεί τις παραδοσιακές αρχές της σύνθεσης. Αυτό γίνεται ακολουθώντας τη λογική της αποδόμησης, αποσύροντας κάθε νοηματική χροιά από το πάρκο, όπως και κάθε είδους συμβολισμούς ή κώδικες.

Έτσι, το τοπίο χάνει κάθε προσδιορισμένη μορφή και σίγουρα δεν αναπαράγει το φυσικό μοντέλο. Το αποτέλεσμα είναι ένα πάρκο που λαμβάνεται ως κτίριο με πολλαπλές αισιούχειες στη δομή του, ένα "πολεοδομικό πάρκο" που γίνεται ένα με την πόλη, καταρρίπτοντας τη βασική αρχή του Olmsted, ότι δηλαδή "στο πάρκο η πόλη σταμάτα να υπάρχει". Όπως, άλλωστε, λέει και ο ίδιος ο Tschumi: "Δημιουργώντας ψευτικούς λόφους και κρύβοντας τους αυτοκινητόδρομους, αγνοεί κανείς τη δύναμη της σύγχρονης πολεοδομικής πραγματικότητας."

Η ομάδα του Rem Koolhaas - OMA, που πήρε το δεύτερο βραβείο, αφήνει το τοπίο να εξελιχθεί μόνο του μέσα στο χρόνο, δίνοντάς του απλά μια μορφή που να συνδυάζει τα πιθανά σενάρια που ζωντανεύουν το χώρο. Η ουσία βρίσκεται σε μια σειρά από γεγονότα που δένονται μεταξύ τους σε μια καλαρά προδιαγεγραμμένη συνίπτηξη. Αυτά κατηγοριοποιούνται και εκφράζονται στη λύση σε ζώνες. Εδώ το φυσικό στοιχείο χρησιμοποιείται ως ένα από τα συστατικά του τοπίου και όχι ως κυριάρχο δομικό υλικό. Είναι αυτό που δίνει την τρίτη διάσταση στο χώρο, παίρνοντας κάθε φορά συγκεκριμένες γεωμετρικές φόρμες. Έτσι, το "παραδοσιακά ρομαντικό πάρκο" αποκτά μια αποσπασματική μορφή, μια μορφή που χαρακτηρίζεται από παιχνίδι χρωμά-

των, υλικών και βασικά σεναρίων.

Κλείνοντας αυτή τη σύντομη προσέγγιση στις σύγχρονες αρχές σχεδιασμού που διέπουν το φυσικό τοπίο στην πόλη, οφείλω να υπογραμμίσω ότι όποια και αν είναι η σημασία της πόλης στην καθημερινή ζωή, το φυσικό στοιχείο δεν γίνεται να αντικατασταθεί, μα ούτε και να αγορηθεί από κανενός είδους σχεδιασμένα, τεχνητά περιβάλλοντα.

Η ελληνική έκφραση

Ο ελληνικός χώρος, παρόλο που φορτίζεται με μνήμες και ιστορία, παρόλο που συνδέεται με σημαντικότατο προβληματισμό σε σχέση με το κειρισμό του τοπίου, δεν διαθέτει ουσιώδη ανάλογα σύγχρονα παραδείγματα.

Εξαίρεση αποτελεί βέβαια η περίπτωση του Δημήτρου Πικιώνη. Χωρίς να παρακάμψει το χαρακτήρα της απλής αναφοράς στο έργο του, δεν θα αποφήγω μια σύντομη μνεία στη σημασία αυτών που μας κληροδότησε.

"Ο πρώτος και μόνος μέχρι τις μέρες μας αρχιέκτονας που γνωρίζει το ελληνικό τοπίο" (κατά τον Α. Αντωνιάδη) αναγνωρίζει και αναδεικνύει τη "γεωμετρία της γης, την ποιότητα του φωτός και του αιθέρα που προσδιορίζουν τούτο τον τόπο για κοιτίδα πολιτισμού", όπως ο ίδιος γράφει στη "συναισθηματική τοπογραφία" του. Οι άξονες, οι καράξεις και οι αναλογίες που χρησιμοποιεί έχουν στόχο να μας δείξουν την ομορφιά μέσα στην οποία έχουμε την τύχη να κινούμαστε και να μας υποδείξει το θεμέλιο της αληθινής ζωής και τέχνης, που δεν είναι άλλο από την "υπακοή στους νόμους της φύσης", όπως γράφει ο ίδιος.

Από τους νεότερους έλληνες αρχιέκτονες ιδιαίτερη αναγνώριση έχει το ζεύγος Σουζάνας και Δημήτρη Αντωνακάκη, που ο Frampton συγκαταλέγει ανάμεσα στους εκπροσώπους του κριτικού τοπικισμού. Σαφώς επηρεασμένοι από την παραδοσιακή ελληνική αρχιτεκτονική, δίνουν σημασία στην τοπογραφία του χώρου, επιχειρώντας να εντάξουν τα κτήριά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο περιβάλλον, καλλιεργώντας ευαισθησία τη μετάβαση στους υπαιθριους χώρους και εκλαμβάνονταν το τοπίο ως ένα υπόβαθρο που θα καθορίσει το κτίριο αναφορικά με τους προσανατολισμούς και τις θέες του. Όμως την πρωτεύουσα σημασία την έχει αναντίρρητα το κτίριο. Το τοπίο, ο τόπος, είναι απλώς ένα πλαίσιο αναφοράς. Όταν οι Lefavire/Tζωνής "βρίσκουν στο έργο τους τη νοητή συνέχεια του περιπάτου του Πικιώνη στου Φιλοπάππου και στην Ακρόπολη", αναφέρονται στην εσωτερι-



Η δομή της πρότασης του Tschumi για το Parc de la Villette.

κή οργάνωση των κτιρίων. Άλλωστε, αναπλάθοντας τη δομή της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής μέσα στο κτίριο και προσέχοντας τη διαμόρφωση των εσωτερικών αυλών και αιθρίων, οι Δ. και Σ. Αντωνακάκη χρησιμοποιούν ένα χαρακτήρα όπου κυριαρχούν οι πλακοστρωμένες επιφάνειες και το φυσικό στοιχείο έρχεται συνδετικά ως διακοσμητικό στοιχείο (οικία Καπάκη, Χανιά, 1984).

Αντιθέτα με το σχεδιασμό όπου το φυσικό περιβάλλον απλά υπάρχει ή υποτάσσεται στο δομημένο χώρο, στους κάπους του Μουσείου Βορρέ το φυσικό στοιχείο κυριαρχεί και χρησιμοποιείται με ενδιαφέροντα τρόπο. Αναγνωρίζοντας τον πλούτο της ελληνικής χλωρίδας και αξιοποιώντας το διαθέσιμο χώρο, οι κάποιοι διαμορφώνονται έτσι ώστε να ενσωματώνουν ελληνικές μορφές, να κάνουν αναφορές στη λαϊκή παράδοση και στην ιστορική συνέχεια. Η ποικιλία των χώρων συνδυάζεται με αισθητηριακή απόλαυση και δημιουργείται εν τέλει μία αδιάσπαστη ενότητα. Τα αγάλματα και οι κρήνες συνδυάζονται με λιθόδομες και παλιά πιθάρια, οι λίμνες παιζουν με το φως, τα φυτά και τις μιλόπετρες, οι αρχιτεκτονικές μορφές λαμβάνουν μια άλλη ποιητική.

Πολύ παλαιότερη, αλλά αξιοσημείωτη ήταν η διαμόρφωση του Γ.

Liáppi στο μικρό κάποιο έξω από το "ροζ κτίριο" της Ακαδημίας Αθηνών, επί της οδού Ακαδημίας. Τα μόνα στοιχεία της λίγης αυτής σύνθεσης ήταν ένας κορμός δέντρου, μία μάντρα και μια ελιά στο γυμνό χώμα. Ελάχιστα στοιχεία, κι όμως αρκετά για να δώσουν μια μορφή έκφρασης στο μικρό αυτό χώρο. Καθένα είχε κάποιο νόημα, κάποιο σκοπό. Έκανε κάποιες αναφορές, ανέσυρε μνήμες, έδινε νόημα με έναν αφαιρετικό τρόπο.

Πέρα από τη μοντέρνας κατεύθυνσης αντιμετώπιση του τοπίου από το ζεύγος Αντωνακάκη, τους κάπους του μουσείου Βορρέ, που τείνουν σε μια στιλιστική ακολουθία της λογικής Πικιώνη, και της προσπάθειας για συνολικό σχεδιασμό από το Γ. Liáppi, εμφανίζεται μια επαναφορά της λογικής του hard landscape από τη γλυπτριά Νέλλα Γκόλαντα.

Το υπαίθριο θέατρο της Αιξώνης στην Άνω Γλυφάδα, αποτελεί μια σύγχρονη έκφραση γλυπτικής στο χώρο, και μάλιστα προσαρμοσμένη στην ελληνική πραγματικότητα. Αυτή η μεταμοντέρνα θεώρηση του τοπίου, που συνδέει την τέχνη με τη λειτουργικότητα και την παρουσία ενός σχεδιασμένου χώρου, αποπνέει μια δυναμική με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Στη διαμόρφωση αυτή, η ανθρώπινη επέμβαση στο τοπίο εί-

vai έκδηλη. Ο χώρος δεν είναι στάσιμος, αλλά αποτελεί ένα φυσικό φαινόμενο στο οποίο ο άνθρωπος συμμετέχει ενεργά. "Ο χώρος δεν παρουσιάζεται σαν κάτι τετελεσμένο: είναι μια σταδιακή αποκάλυψη των μορφών σε μια ασταθή ισορροπία. Οι αλυσιδωτές εκφράσεις παίρνουν σάρκα και οστά μέσα από την τέχνη και ο στόχος είναι μια διαρκής κινητικότητα" (Ν.Γκόλαντα, 1996).

Για τη διαμόρφωση έγινε εκτεταμένη φύτευση με δέντρα και φυτά από τη χλωρίδα του Υμηττού, που συνδυάζεται με τις υδατοπώσεις που περιλαμβάνονται στη γλυπτική κατασκευή, προσφέροντας το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Ένα ακόμη νεότερο δείγμα, το οποίο μάλιστα δεν έχει ακόμη αποπερατωθεί, είναι το "Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης στον Πύργο Βασιλίσσης", στο Δήμο Νέων Λουσίων. Ένας αχανής χώρος 1.000 στρεμμάτων, που ήρθε μέσω του Οργανισμού Αθηνών- να αναβαθμίσει τα δυτικά πράσινα. Το αρχιτεκτονικό γραφείο του Θύμιου Παπαγιάννη σε συνεργασία με την ομάδα Lovejoy -άγγλων αρχιτεκτόνων τοπίου- κατέληξε σε μία πρόταση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Βασική παράμετρος ήταν οι ήπη υπάρχοντες λοφίσκοι καθώς και οι διάφοροι ελαιώνες. Με στόχο ένα "πολιτι-



162 Η λογική της μεταφοράς μας φυσικής δομής σε μια ελεύθερη γλυπτική έκφραση στη Lovejoy Plaza, Portland, Oregon από τον Lawrence Halprin (χατεξοχήν δείγμα του hard landscape).

σημικό τοπίο που να συνδυάζει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση με την αναψυχή", διαμορφώνεται ένας χώρος που θυμίζει λίγο από όλα όσα γνωρίζουμε για τέτοιου ειδούς διαμορφώσεις. Θα μπορούσε ίσως κάποιος να το εντάξει στην κατηγορία του "μεταμοντέρνου τοπίου", χωρίς όμως απόλυτη σιγουριά. Ένα τμήμα του πάρκου αποτελεί το κέντρο πληροφόρησης κοινού, ένα συγκρότημα από εσφελκυόμενα στέγαστρα και κατασκευές, ενώ ένα άλλο, οι "φυσικοί" λόφοι, είναι χώροι περιπάτου, πορείες μέσα στη φύση. Υπάρχουν πυρήνες λειτουργιών, θύλακες με άλλες απαρτήσεις και διαφορετική μεταξύ τους προσέγγιση. Οι ελαώνες και οι φιοτικιές διατηρούνται και θα ελέγχονται από το Δήμο, ενώ η παρουσία του νερού είναι ομηρική. Αυτή πάιρνει τη μορφή "φυσικών-τεχνητών λιμνών", με πλήρες σύστημα ανακύκλωσης και καθαρισμού του νερού, που σε άλλα σημεία γίνονται πολύ συγκεκριμένες γεωμετρικές μορφές.

Στην περίπτωση αυτή, ο χαρακτήρας του πάρκου ως ένα κομμάτι φυσικού τοπίου προσαρμοσμένο στις ανάγκες των κατοίκων της πόλης, είναι ξεκάθαρος και αναμφισβίτητος. Το πάρκο είναι ένα καταφύγιο, και η συνθετική λογική που ακολουθείται στη διαμόρφωσή του εί-



Σχίτσο του Le Corbusier για το τοπίο-υπόβαθμο των κτιριακών του συγχροτημάτων.

ναι ολότελα διαφοροποιημένη από οποιεσδήποτε δομές που μπορούν να θυμίζουν πολεοδομική οργάνωση.

Το διαμορφωμένο φυσικό τοπίο είναι ως επί το πλείστον τεχνητό, και σε κάποια σημεία του το δηλώνει, ενώ σε άλλα πάλι όχι. Σαν εί-

κή παρατήρηση, δεν δηλώνει μια συγκεκριμένη ταυτότητα, αλλά προσπαθεί να συνδυάσει τα ζητούμενα.

Πάντως, προσπάθειες σαν το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης δίνουν ένα καλό έναυσμα για μία ποι προσεκτική αντιμετώπιση των ελεύθερων χώρων στον

αστικό ιστό. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό τη στιγμή που οι διάφοροι υπαίθριοι κοινόχρονοι χώροι στην πόλη όχι μόνο είναι λιγόστοι, αλλά θυσιάζονται στο βαμό του σχεδιασμού, με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική σκεδόν απουσία του φυσικού εδάφους. Οι χαράξεις, τα διαδοχικά επίπεδα, όλα εκφράζονται με δομικά υλικά, και τα ελάχιστα δέντρα ή θάμνοι περιφράσσονται για να επιβιώσουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γκαζόν που έρχεται να "γεμίσει" πάρκα και πλατείες, με τελικό αποτέλεσμα της ταμπλεύσεως "μην πατάτε στο πράσινο."

Τα δέντρα γίνονται απρόσωπα δείγματα φύσης και δεν γίνεται καμία νύξη σχετικά με το ρόλο τους, το νόματά τους ή τη συμβολική τους διάσταση. Στο τέλος, οι χώροι αυτοί αποδεικνύονται ανώφελοι, αφού αδυνατούν να προσφέρουν χρήσεις. Ο χαρακτήρας τους είναι καθαρά διακοσμητικός και εξωραϊστικός, ενώ το φυσικό στοιχείο καθίσταται απροσέλαστο και απαγορευμένο. Τόσο οι περιφράξεις, όσο και οι απαγορεύσεις έχουν ως τελικό αποτέλεσμα οι χώροι που θεωρούται απειθύνονται στο κοινό, να μετατρέπονται σε ουδέτερους και πολλές φορές επικίνδυνους κατά τις βραδινές ώρες χώρους.